

DJARFURBLADET

KLUBBTIDNING FÖR MEDLEMMAR I DJARFUR ISLANDSHÄSTFÖRENING NR1/04





Hej!

Här kommer årets första Djarfur Blad. Häri finns massor av aktiviteter för den som så önskar! Ett extra slag vill jag slå för funktionärsefterlysningen till SM som går av stapeln i Göteborg i sommar. Arrangör är Vestur (dvs vi och våra grannklubbar). Var med och gör detta till tidernas bästa SM! Anmäl dig på Vesturs hemsida (se sid 10). Vi behöver även funktionärer till vårt eget Djarfur Open (se sid 8).

*Vi syns!
:o) Eva*

Nästa deadline 9 maj

Omslagsbilden: Foto: fam. Andersson

Malin Andersson, 11 år, med sin första alldeles egna häst, Dåd.

Sid 2

• • • KLUBBINFO • • •

Annons helsida	300 kr
Annons halvsida	200 kr
Annons 1/4 sida	150 kr

Radannons på Anslagstavlan är gratis för medlemmar i Djarfur!

Radannons på Anslagstavlan 50 kr
ickemedlem

Medlemsavgifter 2004 (visar även fördelningen av avgiften)

	Du betalar	Varav går till SIF
Senior	420 kr	(320 kr)
Junior (13-18 år)	210 kr	(160 kr)
Familjemedlem	100 kr	(60 kr)
<i>(kan du endast bli om det finns en fullbetalande senior i familjen)</i>		
Minijunior (0-12 år)	50 kr	(10 kr)
Stödmedlem	100 kr	-
<i>(medlemskap i SIF ingår ej)</i>		
Stödmedlem fam.	50 kr	-
<i>(medlemskap i SIF ingår ej. Annan senior, junior eller stödmedlem måste finnas i familjen)</i>		

POSTGIRO: 966229-7

Har du frågor?

Kontakta någon av följande:

Eva Börjesson (Ordf.)	031-94 84 56
Annika Nordberg (Kassör)	0303-33 76 62

Adressändring (skicka flyttkort) till:

Annika Nordberg, Skår 110, 446 92
Skeplanda. Annika meddelar sedan SIF.

Redaktionsadress:

Eva Lind
Barnamossevägen 27
434 96 Kungsbacka
Tel. 0300-380 44, 0707-47 99 50
e-post: eva.lind.hem@telia.com

Hemsida: <http://go.to/djarfur>



Hej!

Vill först tacka för fortsatt visat förtroende till en ytterligare period som ordförande i Djarfur

Det är jätteroligt att det ändå kommer så pass mycket medlemmar till årsmötet, är det smörgåstårten som lockar ??? i så fall är det ett mycket bra lockbete.

Det känns nu att våren börjar komma hästarna tappar pälsen, marken är omvartannat knagglig-göorig och bra. Men vad gör det när solens strålar börjar värma och tina upp oss.

Jag hoppas på att många ställer upp inför vårens/försommarens tävling som funktionärer, publik m m, det är bra om ni kan anmäla er till funktionärsansvarig telefonnummer finns i tidningen.

Vi syns hoppas jag ute i Djarfurland

Min e-postadress: eva-borjesson@compaqnet.se

Ridkurs för ungdomar 17 april

Med eller utan egen häst, finns möjlighet att hyra.
Nybörjare eller proffs spelar ingen roll, ni rider i grupper
och blir indelade efter ambitionsnivå.

Instruktör: Anna Åström

Plats: stall Bräcke i Stockared

Pris: 400 kr/ekipage

Lunch: *medtag egen mat!*

Max antal deltagare: 10 st

Ålder: 8-16 år

Sista anmälningsdag: 14 april till

Anna Åström 0300-54 20 23 eller Tina Hansen 0340-383 13



Massagekurs 24 april

Instruktör: hästmassör Tina Hansen

Plats: stall Dugatorp

Pris: 400 kr

Lunch: *medtag egen mat!*

Begränsat antal deltagare

Sista anmälningsdag: 21 april till

Tina Hansen 0340-383 13



**Vill du ha info om vad som händer
i föreningen före alla andra?**

Anmäl din e-postadress till vår e-postlista.

Maila till ulrica.bjorn@alfa.telenordia.se

Inbjudan till tappskokurs

Vi upprepar succén från i November, och inbjuder nu till ännu en tappskokurs. Målsättningen är att kursen skall hållas i April eller Maj. Kursen bokas in så snart tillräckligt många anmälningar har kommit. Platsen är ännu inte bestämd. Om du har önskemål eller tips om lämplig plats så hör gärna av dig till nedanstående!

Tid: ca 10.00-15.00

Pris: ca 600 kr

Max antal deltagare: 8 (först till kvarn...)

Anmälan, frågor mm till Karin Andersson,
tel: 0709-87 35 28, mail: karin.hemma@telia.com

Vårritt och fest i stall Klevsvik

Kristi Himmelfärdsdag torsdagen 20 maj



Ritten:

Tid: Samling i stall Klevsvik 9.30 för avfärd ca 10.00
(tillbaka ca 14.30 med lunchuppehåll)

Pris: Lunch 40 kr. lunch & ritt 50 kr

Festen:

Tid: Välkomstdrink serveras från kl. 18.00 sedan tänder vi grillarna. Medtag eget att grilla och dricka. Vi fixar potatis-sallad, sallad, bröd etc.

Pris: 50 kr/vuxen och 25 kr/barn

**Anmälan, frågor m m till Ulrika Persson 0702-234 062
ulrika.030021392@telia.com **VÄLKOMNA!****

Djarfurs årsmöte

§ Årets årsmöte var välbesökt. Inte mindre än 45 personer (om jag inte räknade fel) hade halkat sig fram till Hanhalsgården i Fjärås. Dessutom en hel del nya ansikten vilket ju känns oerhört roligt. Som brukligt hälsade ordförande Eva Börjesson oss välkomna till detta klubbens 9:e årsmöte. Sedan betades punkterna på dagordning av nästa helt i följd. Eva fick stundtals ta till klubban för att rätta in alla ivriga pratare i ledet igen:o). Här kommer en kortfattad redogörelse:

Josefine Sjöstrand var den enda ur styrelsen som avgick i år, hennes plats ersattes av Torbjörn Sterner (första manliga styrelsemedlemmen i Djarfurs historia om inte jag missminner mig, kul!). Valberedningen fick ett nytt ansikte i form av Louise Rosengren.

Till SIF's årsmötet kommer föreningen att skicka Britt Solberg, Suzanne Adamsom, Eva Börjesson och Eva Brodin (reserver är Ulrika Thunberg, Nathalie Andersson, Tina Hansen och Louise Rosengren).

Till Vesturs årsmöte representeras klubben av Staffan Linnér och Torbjörn Jansson. Staffan, som även är kassör i Vestur, poängterade även vikten av att vi skickar aktivitetsrapporter till Vestur för våra ungdomar. Här finns massor av

pengar att tjäna i landstingsbidrag. Styrelsen kommer utse en samordnare till vilken man så fort man anordnat en aktivitet skall rapportera om någon ungdom (under 25 år) har deltagit i. Detta måste vi bli bättre på!

Föreningen gick för första gången (tror jag) med förlust 2003. Eftersom vi har haft inestående kapital är detta ingen jättekatastrof. Men kostnaderna kommer att ses över.

Bl a kommer föreningen att avisera om en höjning av medlemsavgifterna 2005 (förutom den höjning som SIF kommer att göra). Även tävlingskommittén ser sig tvugna att höja startavgifterna till Djarfur Open då tävlingarna tenderat att bli dyrare att arrangera. Ulrika (vår tävlingsledare) aviserade också om att hon ville ha en ny funktionärsansvarig samt en biträdande tävlingsledare för att fortsätta sitt uppdrag. Monica Åkesson åtog sig funktionärsbiten om hon fick stöd från någon i styrelsen.

Motionerna till riksårsmötet gicks igenom med experthjälp från olika håll. En del diskussioner blev det kring den motion som bl a Djarfur skickat in vad gällande ändringar i SIF's stadgar. Slutligen enades iallafall mötet om att föreningen står fast vid det lagda förslaget med ändringen att antalet medlemmar i SIF's styrelse föreslås

vara 11 stycken och inte 5 eller 7. Britt Solberg kommer argumentera för de föreslagna motionerna om så kommer att krävas (mer info om detta efter riksårsmötet).

Det talades även en del om SM och NM. Det kommer att behövas mängder med funktionärer! Mer info på annan plats i tidningen. Avslutningsvis. Djarfur firar 10 år i

år! Detta måste firas, förslagsvis med en stor fest i augusti. Mer info kommer. Även en jubileumstidning kommer att ges ut.

Sedan åt vi smörgåstårta precis som vanligt och det fanns utrymme för att prata och umgås med sina, precis som vanligt, trevliga klubbkamrater. Ännu ett årsmöte var till ända.

/ Eva Lind

Nya medlemsavgifter 2004

Senior	420 kr
Junior (13-18 år)	210 kr
Familjemedlem <i>(kan du endast bli om det finns en fullbetalande senior i familjen)</i>	100 kr
Minijunior (0-12 år)	50 kr

Stödmedlem	100 kr <i>(medlemskap i SIF ingår ej)</i>
Stödmedlem fam.	50 kr <i>(medlemskap i SIF ingår ej. Annan senior, junior eller stödmedlem måste finnas i familjen)</i>

Djarfurs styrelse 2004

Ordförande	Eva Börjesson
Kassör	Annika Nordberg
Sekreterare	Marie Johansson
Ledamöter	Suzanne Adamsson Torbjörn Sterner Tina Hansen Anna Åström Linda Börjesson
Suppleanter	Josefin Nordberg Christina Söderberg Nathalie Andersson Ulrica Thunberg

Våra planerade mötesdagar under 2004:

1 april	hos Marie J
13 maj	Nersgården
17 juni	hos Eva B
2 sept	hos Nathalie
17 okt	Stall Bräcke där det samtidigt planeras för ett Höstmöte.

Vill ni ha med någon punkt meddela ordf eller sekr om detta.

Till alla ungdomar!



Vi skulle vara intresserade av att få ihop en aktuell maillista till klubbens ungdomar. Då kan vi nå er direkt om vi planerar något speciellt.

Vill du/ni finnas med så ring Tina Hansen 0340-383 13 eller Karin Andersson 031-99 08 29 eller maila Karin på adress: karin.hemma@telia.com

Funktionärer sökes!

Vi behöver hjälp på Djarfur Open! Alla funktionärer får poäng som sedan kan utnyttjas i Djarfur Shopen eller på Djarfur aktiviteter!

Anmäl dig till Monica Åkesson tel. 0300-204 69

Aktivitetsrapporter!

VIKTIGT! Då det finns en massa pengar för Djarfur att tjäna på aktivitetsbidrag för ungdomar mellan 7-25 år är det viktigt att alla som genomför aktiviteter i klubben rapportera detta till Christina (se tel. nedan). Hon vill veta följande:

- Typ av aktivitet
- Antal aktivitetsdagar samt datum
- Antal ungdomar mellan 7-25 år (samt kontaktperson)

Ring Christina på tel. 031-94 52 33 eller posta din rapport till Christina Söderberg, PL.5100, 437 92 Lindome



DET HÄNDER I VESTUR!

Alla Djarfurmedlemmar är välkomna att delta i Vesturaktiviteter



Välkomna till SM 2004!

Region Vestur står som värd för Svenska Mästerskapen för Islandshästar år 2004.

SM kommer att gå av stapeln 15-18 juli på Sävebanan i Göteborg.

Vestur vill hälsa alla islandshästintresserade varmt välkomna till en hästfest i "Göteborgsk" anda! Vi kommer att bjuda på vackra hästar, trevliga fester och härlig stämning! Sävebanan ligger i nyanlagda Göteborg Horse Park på Hisingen. Förutom tävlingsbanor för Islandshästar finns här galoppbanan och även tävlingsbanor för andra ridsporter. Området har 100 permanenta boxplatser och stora grönområden! *Välkomna!!!*

Funktionärer sökes till SM!

Var med och gör SM 2004 till det bästa hittills! Massor av funktionärer kommer att behövas. Gå in på Vesturs hemsida och anmäl dig! Man söker även funktionärer till Lag-SM och VSM.

<http://vestur.just.nu>



DET HÄNDER I VESTUR!

Alla Djarfurmedlemmar är välkomna att delta i Vesturaktiviteter

Gauti Islandshästförening anordnar Grundkurs i Avel

Någonstans måste man börja. För att få mer inblick i islandshästens anatomi och FEIF:s rasstandard m.m. finns denna möjlighet att gå kurs på hemmaplan.

Den 20-21 mars har vi bokat kursledare Sophia Johnson för en helg. Hon är av SIF godkänd kursledare.

Plats: Berghultsskolan i Floda. Tid 09-18
Kostnad: Vid tio deltagare ca 700:- /pers.
Ju fler desto billigare.

Målsättning: Att ge deltagarna en inblick i arbetsmetoderna i modern hästavel, med särskild inriktning på islandshästar, samt hur den är reglerad och organiserad nationellt och internationellt.

Omfattning: Två dagar, rekommenderad omfattning är cirka 16 lektionstimmar totalt. Kursen bör omfatta minst 8 deltagare. Kursen lägger tyngdpunkten på arbete i grupp med stöd av kursledaren.

Alla deltagarna får diplom efter genomgången kurs.

Anmälan till:
Ulrika Nordenstam
Stall Dalahult
0301-18040
stalldalahult@horse-mail.com

Avels och saluhästshow 20 mars

Kongur och Landi
inbjuder till Sveriges första
avels- och saluhästshow

OBS! Ny plats: Sävebanan
Tid: Start kl 11.00

Saluhästvisning
Unghäst (2-4 år)
Hingstvisning
Avkommevisning
Gårdsvisning

Välkomna!

Anmäl dig till
Vesturs e-postlista:
monica.le@post.utfors.se

Liten sammanfattning av det centrala årsmötet den 28 feb.



Vi var 4 stycken som var uppe på årsmötet från djurfur. Det var Suzanne Adamsson, Britt Sohlberg, Eva Brodin samt undertecknad. Eva åkte med Tomas C upp och vi andra tre tog tåget upp på lördagsmorgonen, tåget gick i ottan 7.40. Så vi kom fram till mötet prick 12 eller i alla fall nästan prick 12. Det blev en del omändringar på Dagordningen så allt skulle komma i rätt följd. Det förekom en hel del diskussionen angående de inkomna motionerna för och emot. Till stor del var det en bra och givande diskussion för och emot. Vi lade ner vår motion angående styrelsens storlek/utseende till förmån för höstmötets arbetsgrupps motion som ju också handlade om styrelsens utseende.

Den nya styrelsen har fått många uppgifter redan vid årsmötet att fort-

sätta att utreda och arbeta vidare på så vår nyvalde ordförande Göran Montan har fått en del att bita i direkt Det blev en del nya namn i styrelsen och en del gamla blev kvar.

Det blev även information om VM-arbetet hur långt det hade kommit.

Även en utdelning av pris för bästa avel, tävling och ungdom från AGRIA.

Efter detta inslag fortsatte mötet fram till 20.30. Tre mycket trötta personer fick lift av Barbro Bäckströms son till vårt hotell i Barkaby, Eva Brodin skulle träffa bekanta så åkte iväg på sitt håll.

Efter installation på hotellet så gick vi ut för en bit mat, tjingsade på ungdomarna som var uppe för möte även dom sedan slutade kvällen på hotellrummet med lite trött skratt lite tilltugg och lite vin.

Mer information om årsmötet kommer att komma i Islandshästen.

*Vid datorpennan
Eva Börjesson*



**Magnús Skúlason
i stall Dalhem
3-4 april**



Ring Suzanne tel. 0300-639 72



Dagens knippe morötter

Vill du skicka ett knippe
morötter till någon eller tipsa
om någon som fyller jämnt?
Maila till Djarfur Bladet:
eva.lind.hem@telia.com



Välkommen till
Haborg Gårdsbutik

Tvåaker åhs

*Islandshästtillbehör
Smådjursfoder
Presentartiklar
Garn*

Det jag inte har kan jag
kanske beställa. *Kom och titta,
kanske något du hitta!*

Öppettider: mån, tis och fre
14-18. Lör och sön 14-17.
Elisabeth tel. 073-840 67 89

Svensk klassisk massage

Elisabeth Jansson, diplomerad idrottsmassör

Klassisk ryggmassage
Klassisk rygg/nacke
Helkropp/halvkroppsmassage

Behandlar på adressen nedan eller hemma hos dig.
Ring för mer info
Vinbergsvägen 8, 430 31 Åsa
Tel. 0706-98 11 91

Kjartan Ottarsson & Emmeli Lindholm

E quss I slandia

hälsar gamla och nya kunder välkomna till
vårt stall på Höglanda gård, Kungsbacka.

Vi kan erbjuda:

Inridning

Korrigerig

Inkörning

Undervisning

Hovslageri

Saluhästar

**Träning av: tävlingshästar, avlesston,
hingstar och problemhästar**

Vårt stall har 22 ljusa boxar. Inomhus och utomhusvolt, paddock samt bra hagar. Ni hittar oss strax norr om Kungsbacka C. Kjartan är utbildad på Holar och medlem i FT och Emmeli är utbildad hästskötare på Djurvårdarlinjen i Skara med tillhörande körlicens.

Ni är varmt välkomna att kontakta oss!

Telefon: 0300-216 72

Mobil: 0733-465 425, 0705-377 646

equssislandia@tele2.se



Hej alla i Djarfurland!

Nu ska ni få höra om min första månad på Island och Eldhestar. För er som inte vet vem jag är och känner mig, heter jag Angelica och är 22 år. I somras bestämde jag att det var dags att pröva mina vingar lite och göra något spännande. Jag kände att jag ville jobba lite med hästar innan det är dags för utbildning och jobb. Finns det något land som är bättre än Island om man vill jobba med hästar? Eftersom jag nästan bara ridit storhäst var detta en extra utmaning. Innan hösten 2003 hade jag bara ridit islandshäst på ett ridläger en sommar när jag var 10 år. Men slumpen föll sig så bra att jag fick möjlighet att damma av dessa kunskaper under hösten, då Loucie Sporräter behövde ridhjälp.

Jag fick chansen att rida tre underbara islandshästar. Så det var med blandade känslor jag lämnade Sverige för att bege mig till ett annat land. Ett land med mycket udda natur och massor av hästar.

Från luften ser Island mycket platt ut med en del bergstoppar som sticker upp från ingenstans. Men när flygplanet kom närmare marken insåg jag snabbt att så inte var fallet. Island är mycket kuperat med det finns allt en del plattmark också. Hittills har jag inte fått uppleva så mycket av den isländska naturen men tillräckligt för att tycka att det är ett landskap taget direkt ur J.R.R. Tolkiens böcker om Härskarringen. Det är ett riktigt sagoland. Så för er som inte varit här, det är ett land värt ett besök. Vintertid är det ganska blå-

sigt men kylan är inte så farlig. Det har varit kallare hemma i Sverige än vad det har varit här. Men vinden gör ju som sagt att kylan uppfattas som sjugångar värre än vad den egentligen är. Hur våren och sommaren är vet jag inte ännu, men det kan ju knappt bli sämre.

När jag hade varit här i tre dagar kom det en grupp med ett 20-tal kontorskillar från Stockholm i 35-50 års åldern. Många av dem hade knappt sett en häst förut och en mindre suttit på en. Naturligtvis blåste det som bara tusan den dagen de skulle ut på tur. De fick var sina overaller och försedde dem även med hjälm, vantar och mössa. Efter en kort introduktion blev de tilldelade var sin häst. Så satt de upp, och vi rättade till deras sittsar så gott det gick. Sen bar det iväg på en två timmars tur jag sent kommer att glömma. De hade långa tyglar och även om man sa till dem att kort dem var de lika långa igen två sekunder senare. Sa vi till att de skulle räta upp sig lite och sätta sig tyngre ner i sadeln vad det samma sak som med tyglarna. Det var super kul att se dem, ni hade skrattat tills ni trillat av er häst. En av killarna (som antagligen ridit förr) frågade lite försynt: "Detta känns mer som trav än tölt, det är lite skumpigt!" Hans häst gick i grise-pass. Men det är nästan samma sak... det är två taktigt i alla fall.

Dagen innan denna grupp hade det snöat och blåst så att vi var tvungna att ta varsin handhäst och rida ut för att göra ett spår så att turisterna

skulle kunna rida. Det var tur att jag hade övar mig lite med handhäst hemma i Kungsbacka. Där gick vi i snöyrans med snö till magen på hästarna för att göra spår..... Något som var lönlöst då det blåste så mycket att vi knappt hann göra ett spår innan det hade blåst igen bakom oss. Men vi hade väldigt kul när vi gjorde det och det var jätte kul att rida i djupsnö.

Sen var det dagen då vi skulle verka hovarna på ett 40-tal hästar som går på vinterbete. Vi började med att ta upp flocken från deras vinterhage till en fålla. När vi väl fått in alla hästarna i fållan stängde vi och började plocka häst efter häst som skulle verkas. Det var inte det lättaste eftersom hästarna visste precis vad det var frågan om, och de var inte särskilt medgörliga om man säger så. Så fort någon av oss kom in och började gå i fållan försvann de snabbt till andra sidan. När en häst var färdig släppte vi ut den i en större hage som låg i anslutning till fållan. När vi gjort ett 10-tal hästar såg vi hur dessa försvann bakom en kulle och ut på en äng. Så det var ju bara att springa efter hästarna för att försöka valla in dem igen. Men det är inte det lättaste när man huxflux stå i snö upp till knäna och när dessutom hästarna tycker att det är super kul och springer fram och tillbaka. Så när vi väl fått tillbaka hästarna och satt upp en liten grind för hålet där de gick ut och vi hade försäkrat oss om att de inte kunde gå ut igen, gick vi tillbaka för att fortsätta. Vi hann kanske göra ett 10-tal hästar



till innan vi ser att hästarna ytterligare en gång försvinner ut på ängen. Så det var bara att snällt springa efter och ytterligare en gång jaga hästar i knädjup snö. Men den här gången lyckas vi inte få tillbaka hästarna utan de sprang glatt ner till sitt vinterbete igen.

Vi har även haft den Svenska Riksteatern på besök. En grupp killar från Söder i Stockholm som mest var oroade över hur de såg ut. Ett obetalbart citat: *"Finns det ingen spegel så att jag kan se hur jag ser ut!?! Man kan ju inte se ut hur som helst!"* Även om det inte var några stora skådespelare så fanns det faktiskt en kändis med, sångaren i Money Brother. Inte för att jag visste vem det var men Karin (en annan tjej från Sverige) visste direkt vem det var. Och upplyste mig om saken, annars hade han gått obemärkt förbi.

Så har vi min obetalbara avsittning eller snarare avskrapning när vi skulle rida barbacka. Graciös som jag är svingade jag mig upp på hästen och träffar först hästens rumpa. Bör tilläggas att hästen inte är så värst stor. Andra försöket gick betydligt bättre men eftersom jag hade hoppat upp alldeles för nära staldörren, så hästen som heter Faxi bestämde sig raskt att han hade det mycket bättre inne i stallen än ute, så han gick in. Jag var inte helt färdig med min uppsittning och hade inte fattat tyglarna. Så med kortslutning i hjärnan såg jag hur dörrposten kom allt närmre. Jag kunde ha lutat mig framåt eller bakåt men jag valde det mest logiska ;-) nämligen att försöka stoppa hästen genom stäcka upp ena armen mot väggen. Det gick inte så bra som ni kanske förstår. Hästen gick in i stallen och jag fastna-

de i dörren. Ni kan ju själva tänka er hur det såg ut. Det var tur att inte vår chef såg spektaklet. Men det var väldigt roligt... Ska nog hålla mig till sadel i fortsättning eller i alla fall hoppa upp längre i från stalldörren nästa gång.

Härom dagen hade vi en grupp med ca. 40 amerikaner. Det var mycket intressant eftersom de uppenbarligen inte vet att man ska vara någorlunda lugn och inte gapa och skrika när man sitter på en häst. Hästar blir som bekant skämda vid höga ljud och stressar upp sig och varandra när de är många. Detta var något som jag glömde säga på introduktionen men jag trodde inte att det behövdes... vilket det gjorde. De kortade inte tyglarna när man bad dem heller... så de hade hispiga och stressade hästar som de inte hade någon som helst kontroll på. Summan av kardemumman var i alla fall att TVÅ personer trillade av hästarna på en timmes tur. Inte så märkligt egentligen med det gänget! Ingen blev skadad som tur var.

Till min stora överraskning får vi ridlektioner en gång i veckan av Hróðmar (vår chef). I alla fall vintertid på sommaren blir det antagligen inga ridlektioner, då är det nog för mycket att göra. Han tycket inte att jag sitter så bra. Förstår inte vad han får det i från? Jag som sitter så fint och kan inte alls bli låst i en position, och dessutom använder jag min vikt ordentligt. Tala om något jag inte redan vet ;-) Jag vet att jag inte sitter helt korrekt och att om jag satt bättre skulle jag kunna använda min sits mer effektivt.

Men han har lovat att om några veckor så ska han ha fått ordning på min sits. Det tackar jag för. Har ridit lite för mycket på ridskola och lagt mig till med olater som jag inte vet hur jag ska bli av med på egenhand. Men nu har jag ju fått en lärare som är mycket petig med sitsen, så nu hoppas jag på att jag blir av med mina olater. Jag tycker redan efter två lektioner att min sits har blivit bättre och att jag kommer ner i sadeln och kan använda min vikt effektivare.

Jag har även börjat en kurs i Isländska, men jag kommer inte att lära mig prata någon isländska där. Inte som det känns nu i alla fall. Det enda vi har lärt oss hittills är grammatik och åter grammatik. Men jag hoppas att jag lär mig något vettigt innan kursen är slut, den är två gånger i veckan tolv veckor framåt. Så jag hoppas kunna lite användbara fraser innan kursen är slut. Annars tycker jag inte att isländska är så svårt att förstå, det är ganska många ord som är lika svenskan så om inte annat kan man gissa sig till vad det betyder.

Som ni kanske förstår har min första månad på Island varit mycket händelserik.

*Bless, bless
Angelica*

Stallmagasinet

PRENUMERERA PÅ



Gillar du också islandshästar? Läs Stallmagasinet!
Ia Lindholm är en av många duktiga islandshäst-
människor som medverkar i Stallmagasinet. Massor av
läsning i varje nummer!

www.stallmagasinet.com

Jag vill prenumerera och tjäna 51:-

Namn: _____

Adress: _____

Postnr och ort: _____

Klipp ur eller kopiera och skicka talongen till: Stallmagasinet, Ekhaga
Gård, 263 39 Högånäs eller maila på stallmagasinet@telia.com





Foto Eva Brodin

Förebygg sommareksem

Pröva en sak i taget! Det är veterinärens råd till dig vars häst drabbats av sommareksem. Ett gissel som tycks bli allt vanligare i våra hagar.

Av. Claes Lewerentz ur Stallmagasinet nr 5/2003

Sommareksem är ett obehag som kan drabba alla slags hästar. En hästras som är särskilt utsatt är islandshästen, i synnerhet islandsfödda som importerats till Sverige. Det saknas idag nya studier som visar hur vanligt förekommande problemet är. Den enda svenska studien som finns är nästan 20 år gammal, men överensstämmer å

andra sidan ganska väl med hur det ser ut i Europa idag. Vilket innebär att ungefär 20-25 procent av de islandsfödda hästarna drabbas av sommareksem, mot ungefär 5-7 procent av de svenskfödda.

Siffrorna 5-7 procent gäller nog förmodligen för alla raser, säger Rebecka Frey, en av få veterinärer i Sverige

som specialiserat sig på hudsjukdomar.

Hos en eksemhäst som inte får den vård som krävs förvärras hela tiden problemet. Hästen kliar sig mer och mer och har till slut kliat av sig både man och svans. Under tiden uppstår blodiga sår som efterhand blir allt större.

Okunskap om eksem

Rebecka Frey säger sig märka att problemet med eksem ökar. Men samtidigt dröjer det sig kvar en del okunskap på området. Flera studier i olika länder visar att sommareksem i de flesta fall beror på överkänslighet mot knott, och mot sol som många tror.

– Det finns en del som lite slarvigt har kallat det här för soleksem, och fortfarande gör det. Men det är felaktigt. Det har ingenting med solen att göra. Det finns en annan sjukdom som heter soleksem, men det är en ganska ovanlig sjukdom som främst drabbar vita tecken, förklarar Rebecka Frey.

Året-runt-klåda

Det finns också en mindre andel hästar som avviker från det klassiska mönstret och som inte svarar på vanlig "knott-behandling" med täcke, installning, insektsmedel med mera. Rebecka Frey har tillsammans med veterinär Kerstin Bergvall gjort en separat studie om vad som orsakar klåda som inte faller under begreppet sommareksem.

– Vi kallar det året-runt-klåda. Där kan vara allting från att hästarna är

pollenallergiker till att de är allergiska mot olika kvalster, mögel i hö eller ensilage, eller andra insekter som flugor och mygg.

Ny bok på väg

Rebecka Frey har under många år hållit kurser i hästkänedom för islandshästfolk. Behovet av kunskaper är stort och intresset för kurser växer starkt, men Rebeckas tid räcker inte till. Därför har hon tagit initiativet till en ny bok om islandshästar som hon skriver tillsammans med två medförfattare, Åse Ericsson och Lena Lennartsson. Boken, som ännu saknar titel, är planerad för utgivning under 2004. Här ger författarna en heltäckande bild av islandshästen, med information om allt från gångarter och stallmiljö till skötsel med sjukdomar och förbyggande hälsovård som viktiga inslag. Ett av kapitlen ägnas särskilt åt eksem.

Många kurer

Det finns indag många sätt att minska lidandet för eksemhästen. Utbudet av kurerande medel i olika former är stort med ett växande urval av eksemtäcken, krämer, fodertillskott, insektsmedel med mera.

– Jag brukar säga, gör det ni själva tror på, bara hästen blir hjälpt. Sen är det många som provar tre, fyra saker samtidigt. Ska man vara riktigt objektiv ska man naturligtvis prova en sak i taget. Många köper en sårkräm och använder täcke samtidigt. Då vet vi ju inte om det var krämen som hjälpte

eller om det hade gett lika bra resultat med bara täcke.

- Eksemtäcken är mycket bra. Det handlar ju om att inte exponera hästen för insekter i överdoser. Jag har själv sett resultat på att man bara haft eksemtäcke. Jämfört med att ställa in är eksemtäcket överlägset.

Låt hästen kli sig

Rebecka Frey vill samtidigt understryka hur plågsamt den här sjukdomen är för hästarna.

- Klådan ger ett kraftigt lidande. Men det är många hästägare som inte förstår detta och behandlar eksemhästar genom att ställa dem i en hage där de inte kan kli sig. Att inte låta hästen kli sig när det kliar är djurplågeri.

Den förebyggande biten är viktigare än någonting annat, framhåller Rebecka Frey. Det handlar om att varje dag titta igenom man och svans och sätta ett täcke på hästen om den börjar kli sig mycket.

- Man ska vara väldigt noga med att titta igenom sin häst, även svenskfödda. Och inte skylla på att alla kliar sig lite. För har du otur så utvecklar det sig till ett eksem.

Se också till att huden är intakt, tipsar Rebecka.

- Allergenen plockas upp via huden, och har man väldigt mycket sår och skador och skorv så blir det sämre. Att hålla huden mjuk och smörja mycket för att återställa fettbalansen gör oerhört mycket.

Personliga namnskyltar



Skylten kan fäs i liggande eller stående format (A4 stl). Färgtryck med ett antal färger att välja mellan liksom typsnitt. Skylten leveras inplastad. Pris 100 kr/st.

Ring eller maila så skickar jag beställningsunderlag.

Eva Lind • Tel. 0300-380 44, 0707-47 99 50 • E-post eva.lind@elixir.se

Vad händer i bädden?

”Vet du vad jag tycker är konstigt”, sa Angelika. ”Kalk är ju basiskt. Och ammoniak är basiskt. Och så kalkar vi bädden för att bli av med ammoniak. Det borde ju inte gå.” Angelika hade just läst färdigt en del naturvetenskapliga ämnen på KomVux och kunde sin kemi. Visst hade hon rätt! Det borde inte gå. Men så här är det:

I hästarnas urin finns urinämne. När bakterier får hand om urinen gör de ammoniak av den. Det kan vi inte förhindra. Däremot kan vi se till att andra små trevliga bakterier tar hand om ammoniaken så snabbt och effektivt som möjligt, så att den inte börjar avdunsta från bädden och förorena luften i stallet. Sådana bakterier finns av ett par olika slag. Med ett gemensamt namn kan man kalla dem nitrifikationsbakterier. Om nitrifikationsbakterierna får tillgång till ammoniak och dessutom till luftens syre, så kan de utnyttja dessa ämnen för att frigöra den energi de behöver för att kunna tillväxa och föröka sig. Samtidigt som de gör detta bildas nitrater, som inte kan avdunsta utan blir kvar i bädden, åtminstone så länge inte ytterligare andra bakterier tar hand om dem. Skulle detta ske blir det bara kvävgas av nitraten, och eftersom luften redan tidigare innehåller bortemot 80% kväve så är ingen skada skedd (i varje fall ur stallmiljösynpunkt; bonden kan förstås bli lite ledsen för att ett viktigt växtnäringsämne försvinner från stallgödseln).

Nå, men hur var det då med kalkningen? Jo. När nitrifikationsbakterierna tar hand om ammoniaken och gör nitrat av den, så frigörs det samtidigt vätejoner. Nu kanske det ringer en klocka hos en och annan. Vätejoner, är det inte det som finns i allting som är surt? Visst, det är rentav så att det är vätejonerna som är det sura. Nitrifikationsbakterierna trivs inte när det är surt. De förstör sin egen miljö när de tar hand om ammoniaken i bädden. Alltså måste vi se till att kompensera för den försurning som bakterierna själva åstadkommer, och det gör vi genom att kalka, precis som om det gällde en sjö, en åker eller gräsmattan därhemma.

Det var det sura. Sedan behöver bakterierna ha god tillgång till syre också. Det kanske inte är så lätt att ordna i en tilltrampad bädd, men man kan åtminstone se till att det inte blir så blött att det inte håller att trampa på. När bädden är genomdränkt av vatten har syret extra svårt att ta sig ner, och därmed försvåras nitrifikationsbakteriernas arbete. Detta är ett av de skäl som finns att se till att bädden inte är dyngsur. Det finns, som alla vet, fler. Så om det säger slurp någonstans när du trampar i bädden, häv ut eländet på gödselstan!

Ulla Terneby

Två flugor i en smäll

Av Laila Björn och Josefine Sjöstrand

Eftersom våran ridinstruktör fått för sig att flytta ifrån Alingsås ända till Linköping, var vi lite nyfikna på vad som kunde locka där borta. Som av en händelse hade Marcus likasinnade tankar, och lockade med helgridläger lite "speciellt" för oss på västkusten. Vem vill inte vara speciell, vi ringde och bokade direkt.

Laila, som studerar på komvux, (och är rätt social) hade på datorkurskapen precis lärt känna en annan islandshästägare vid namn Gisela, som snabbt övertalades att åka med.

Avresedag fredag den 13:e!

En sådan dag kan allt inträffa och det gjorde det. Efter att ha fått lämna den varma goa sängen allt för tidigt bar det iväg ner till stallet. Vi kopplade transporten till den lånade bilen utan handbroms, i mörkret. Det var lite fumligt men det gick bra förutom att vi hade missat en liten detalj, nämligen att kontrollera att transporten hade fastnat ordentligt!! Transporten lämnade bilen i första uppförbacken upp från gårdsplan. Tom - tack och lov! Vi, dvs Josefines nyväckta man Daniel, lagade bromsvajerhaken under svordomar och vi gjorde ett nytt försök. Efter att ha lastat in allt, (det såg ut som om vi skulle vara borta en månad minst) inklusive våra fyrbenta vänner Garri och Faxe, bar det iväg. Härligt, godispåsar, kakor och läsk,

självklarheter kl. 7 på morgonen, plockades genast fram för att avnjutas under resans gång. Men vänta lite, något var fel! Ekipaget kändes som en ledad spårvagn eller mask. Det kändes väldigt olustigt! Ja, ja, problem är till för att lösas, (som du brukar säga, Roland) och tjejer kan! Vi beslöt att åtgärda problemet på närmsta mack.

Efter att ha mött upp Gisela, som överraskade oss med att ha tagit med en väninna (som visade sig vara en mycket trevlig bekantskap) och en haflinger på islandshästridlager, samt gjort ett och annat servicestopp hade vi löst våra problem. Typ, fyllt alla däck med luft i rätt mängd.

Ja, som ni förstår så var vi lite försenade så något annat än ett snabbt kissestopp blev det inte på uppvägen. Väl framme och installerade bjöds vi på en god middag, där de skrattades en del åt våra bravader. Efter middagen red vi ut med Marcus och tittade på omgivningarna. Det var strålande solsken och 1 dm snö, vilket gjorde att vi fick den rätta sportlovs-känslan.

På kvällen red vi två och två för Emma (Marcus fru). Här hade vi alla olika mål och problem. Laila och Faxe skulle coola ner sig lite och andas. (Det var ett himla tjtande hela helgen om att man måste andas, det är inte så lätt när man försöker vara seriös.) Josefine och Garri skulle helt plötsligt



*Emma & Marcus
Ljungqvist på Gerstorp*



Hanna & Gisela

behöva böja på sig! Hanna skulle lära sin Haflinger att tölta, nej, det slapp hon, men långa traven och få Sofin (Soffan) att släppa loss slapp hon inte och Gisela skulle ta sin första ridlektion på sin Thröstur. Om Thröstur var nervös vet vi inte men Gisela var lite blek om nosen och hon såg sammanbiten ut. Det tog inte lång tid innan Thröstur började protestera då matte helt utan förvarning började ställa en massa krav, nej se det passade inte den valacken! Stackars Gisela hade fullt upp med alla instruktioner som haglade gör ditt, gör datt. Vi som tittade på såg hur hon började se irriterad ut. Men se det tog inte någon längre tid innan polletterna började trilla ner och snart smög sig ett leende fram. Bra jobbat, Gisela! Kvällen avslutades på en pizzeria i världsmetropolen Ryd.

Lördag

På lördagen red vi ut på förmiddagen och i manegen för Marcus på eftermiddagen. Däremellan fick vi god mat, tips och råd. Efter lunchen åkte vi med Marcus ut till stoflocken för att titta på ett ungstö som Josefine var intresserad av. Detta var Una - som flyttar hem till oss den 13 mars. Tack för det förtroendet familjen Ljungqvist.

På lördagskväll ställde vi till med lite tafest eftersom Gisela fyllde år (Vi talar inte om hur gammal du blev:)

Söndag

Vips så var det söndag. Två ridpass skulle genomföras även denna dag och det kändes kanske inte lika kul när man satt upp och kroppen protesterade. Men trots detta var vi ändå väldigt nöjda efteråt och vi var fulla av självförtroende, även Hanna som då kanske inte fått så mycket töltrinstruktioner, när vi lastade våra guldklimpar och påbörjade resan hem. Det var första men inte sista gången vi besökte Gerstorp. Ska vi ta med öronproppar nästa gång, John? För er som aldrig varit på någon kurs eller på något läger så vill vi bara säga ÅK det är så KUL. Man får ny inspiration och det är roligt att möta nya människor och hästar. Man blir aldrig för gammal för ridläger, som tur är. Resan hem gick fint, vi kanske hade kunnat stanna och ätit lite tidigare än vad vi gjorde. Stoppet blev i Borås och då knorrade magarna rejält. Ja, ja vi hade i allafall transport-en kvar på bilen och luft i däck!

Tappskokurs för Yuri Alvarez

I somras hade jag ett litet problem som de flesta hästägare drabbas av då och då - hästen tappade en sko. Ingen större fara på min häst, som har bra hovar och sällan blir ömfotad, men jag ville ju inte rida innan den kommit på plats igen. Och det här var mitt i juli. Ordinarie hovslagaren hade semester, och hade hänvisat till en annan hovslagare som hade - just det, semester!!! Vad gör man? Rent TEORETISKT visste jag ju hur en sko skall sitta, vilket håll man vänder sömmen osv, och verktyg fanns i stallet. Så det var bara att sätta igång. På med chapsen utanpå shortsens, och till verket! Att något som ser så lätt ut när hovslagaren gör det kan vara så svårt när man skall göra det själv - efter en timmes arbete i 30 graders värme iförd chaps kom skon på plats. Och satt faktiskt till nästa skoning!

Tanken föddes att lära sig det där lite mer "på riktigt" - kanske klara det på en halvtimme nästa gång? Så när Djarfurs verksamhetskommitte bjöd in till tappskokurs anmälde jag mig genast!

Morgonen den 15 november samlades vi, kursdeltagarna och hovslagare Yuri Alvarez samt försökskaninerna Byr och Tyrffingur, i Stall Klevsvik för

en hel dags arbete med tappskor. Vi började dock med teorin - Yuri visade filmen "hovvård", en film som varmt kan rekommenderas. Den var inte inriktad mot just tappskor, utan beskrev hovarnas uppbyggnad, funktion och anatomi, och gick igenom en del av de sjukdomar hästen kan få som ger symptom i hovarna. Bärrendsrota var vi flera som hade mer eller mindre erfarenhet av, då våra hästar drabbats av detta. Och för oss som aldrig sett en häst med fångsymptom var Dokka, Ulrikas häst, vänlig nog att demonstrera detta "live" när vi kom ner till stallet. Hon hade gått på vintervila och sedan några dagar tillbaka haft fri tillgång på hösilage, vilket förmodligen var orsaken till fångattacken. Hon kom under veterinärvård och fick antiinflammatorisk medicin redan samma kväll (vi fick lära oss att det är viktigt att agera SNABBT om man misstänker fång - inte vänta till dagen efter!!!), och är idag helt återställd.

Åter till tappskorna. Eftersom vi skulle lära oss att sätta på en tappad sko, måste vi ju börja med att ta loss skor. Och det var inte det lättaste! Bända och dra och slita i en ställning som kroppen är allt annat än van vid... och dessutom inte veta riktigt

hur hårt man kan dra utan att skada hoven. Men Yuri instruerade väl och så småningom kom skorna av.

Så fick vi lära oss att rikta skor - tappade skor har ju ofta fått sig en smäll och måste bli någorlunda plana innan de kan sättas fast igen. Och hoven måste göras plan med hjälp av rasp och korrekt teknik. Vi slet hårt och tränade ögat i att se om skor och hovar verkligen var plana. Och till slut var de väl det - mer eller mindre!

Sedan skulle skorna fast. Den kursdeltagare som var snickare till yrket hade väl en del gratis, för han fick fast skorna rätt kvickt, men själv tyckte jag nog att det var svårare att spika i hovar än i brädor. Stödja hoven mot benet (som fick duktig mjölksyra!), hålla skon på plats med vänsterhanden SAMTIDIGT som man håller i sömmen, och så spika med högerhanden. Skon gled fel ett antal gånger... Men skam den som ger sig - till slut hade alla som ville prova fått fast en sko, och vi kände oss nog rätt nöjda med oss själva. En liten detalj bara - hästarna skulle på vintervila UTAN skor, så det var bara att dra av allihop igen.... Träningsvärken varade i tre dagar, och jag tror att det hela slutade med att de flesta av kursdeltagarna numera är villiga att betala MER för att få en tappsko påslagen än vad de kunde tänka sig innan! Smart marknadsföringstrick att hålla tappskokurs, kanske?

Jag, och säkert resten av kursdelta-



garna med mig, vill rikta ett stort tack till Yuri för en mycket givande dag - vi fick lära oss betydligt mer än att "bara" slå på tappskor! Och, förstås, ett ännu större tack till hästarna som stod ut med våra tafatta hovslagarförsök!

/Sofie Falkman



Att hitta den rätte

En jämförande studie mellan män och hästar

Av Ulla Hellgren ur Gautikontakt

Det här med att leta häst ... Det slår mig att det faktiskt påminner en hel del om att leta efter den rätte mannen. När man lyssnar på hur pratet går på diskotekens damrum inser man att det nästan lika gärna kunde vara ett samtal mellan blivande hästägare.

Vi börjar med exteriören, det första intrycket spelar stor roll. Han skall vara väl musklad och ha goda proportioner. Titta honom gärna i ögonen - blicken är viktig! Det är en fördel om han är lättfödd, men se för all del upp med bukighet.

Han skall vara eksemfri och får absolut inte vara spattig. Helst skall man kräva ett friskintyg, det finns sjukdomar som inte märks till en början men som är väldigt tråkiga att råka ut för.

Färgen har ju ingen betydelse för de inre egenskaperna, men många föredrar stora, mörka exemplar. En del föredrar svenskfödda, men de kan å andra sidan lätt bli lite drängiga.

Man måste också fundera igenom vad man egentligen är ute efter: Kanske en väl inkörd arbetshäst som orkar ta i när det behövs? Eller någon med ett stiligt yttre att visa upp och som ger sin ägare status?

Skall det vara en tålmodig promenadhäst eller ett hetsigt tävlingsämne?

Kan man tänka sig att dela honom med någon annan eller vill man ha honom för sig själv?

Någon kanske föredrar en turhäst som aldrig gör något oväntat.

Det lönar sig också att ta en titt på härstamningen, det är alltid trevligt med schyssta föräldrar. Däremot är jag lite tveksam till värdet av BLUP - en kille med alltför många avkommor skall man akta sig för.

Han skall inte ha några olater, han skall vara villig men inte fräck. Det är viktigt att han är pålitlig - man vill ju inte att han drar iväg hur som helst.

Innan man har bestämt sig kan det vara intressant att studera honom i frihet. När han är tillsammans med de andra grabbarna kommer personligheten fram på ett sätt som du aldrig får se annars.

Han kanske är en flockledar-karriärst, eller kanske en ranglåg underhuggare. Han bör inte var svår att fånga - vissa tjejer dras till extremt svärfångade typer, men det blir faktiskt väldigt jobbigt i längden.



När han väl är din så är det viktigt att från början visa vem som bestämmer. Är man konsekvent och hård från början så kan man så småningom få en vän för livet.

Själv hittade jag - mest av en slump - en liten fux med ljus man, med mycket egen vilja och som älskar segling.....eller hur var det nu....?

Funderade Ulla Hellgren



Kommentar: Ulla sålde sin fux när andra barnet kom, men fux-Thomas finns tydligen fortfarande kvar...:o)



Skogsgärde Islandshästar

Rid Islandshäst i de vackra skogarna i Hallands inland. Nu drar vi igång med turridning och ridläger igen efter ett års barnledighet. Vi har turer från 2 1/2-timme med fika till 2-dagars med övernattnig på Gällareds Rum & Frukost. Våra turer är både för vana och ovana ryttare och ryttare med egen häst.

Ring för mer info och bokningar!

Björn & Ulrica Sporsäter, tel 0346-610 14, 0708-87 95 30

Besök vår hemsida
www.skogsgarde.com

STALL 1 DJARFURLAND



1. **Raudhetta Islandshästar** (Lindome)
Turridning, lektioner, kurser m.m
Tel. 031-94 87 94
margret@raudhetta.se
2. **Bäckalidens Islandshästar & Ridsport** (Hällesåker)
Ridutrustning till islandshäst
Tel. 031-94 84 56 (Eva Börjesson)
3. **Stall Nersgården** (Hällesåker)
Privatstall, inackordering, kurser
4. **Stall Klevsvik** (Höglanda)
Privatstall, inackordering
Tel. 0300-213 92 (Ulrika Persson)
Inridning & tillridning
Tel. 0300-218 35 (Louice Sporrstätter)
5. **Anderssons Gärd** (Fjärås)
Ovalbana, hyra häst, bed&breakfast, aromaterapi m.m
Tel. 0300-245 45 (Lisbeth Andersson)
www.anderssonsgard.se
6. **Gneisti Islandshästar** (Hanhals)
Ridskola, turridning,
inackordering, tillridning
Tel. 0300-159 86 (Nathalie Andersson)
7. **Stall Dalhem** (Onsala)
Privatstall, inackordering, kurser
Tel. 0300-639 72 (Suzanne Adamson)
8. **Stall Dugatorp** (Gällinge)
Turridning, inackordering, kurser
Tel. 0340-165 22 23
(Thorsteinn & Anna-Karin Sverrisson)
9. **Stall Bräcke** (Gällinge)
Inackordering, privatlektioner, träningshästar, ovalbana mm
Tel. 0300-54 20 23 (Anna Åström)
Turridning, ridskola
Tel. 0340-65 24 60 (Rosa Berntsson)
10. **Hea Islandshästar** (Sätilla)
Unghästbete och avel. Tel. 0301-429 53
ypm443j@tinet.se
(Susanne Johansson & Fredrik Risberg)
11. **Skogsgårde Islandshästar** (Fegen)
Turridning, ridskola, kurser m.m
Tel. 0346-610 14
(Ulrica & Björn Sporrstätter)
www.come.to/skogsgarde
12. **Tölt i Väst** (Glommen)
Turridning, ridskola, uppfödning mm
Tel. 0346-924 22. Fax 0346-924 22.
(Barbro & Otto Beckström)
13. **Rosenlunds gård** (Haverdal)
Avel, saluhästar, ridutrustning,
hästtransporter m.m
Tel. 035-522 80
(Agneta Lundin och Thomas Gulve)
14. **Svalbacka Islandshästar** (Tostared)
Turridning
Tel. 0320-611 04 (Tünde och Thomas)
<http://hem.passagen.se/svalbacka>
15. **Ridum Islandshästar, Ersgården** (Greggered)
Inackorderingar, äventyrsridning,
saluhästar, sommarbete mm
Tel. 0705-46 47 25
E-post: info@ridum.com
Hemsida www.ridum.com
16. **Åsens Gärd** (Veddige)
Privatstall och avel
Tel. 0340-62 62 16
(Madelaine Sandström)
www.asensgard.just.nu
17. **Equss Islandia** (Höglanda)
Träning, inridning, tillridning, inkörning
Kurser, privatlektioner m.m
Tel nr 0300 – 216 72
0733 – 465 425
0705 – 377 646
e-post: equssislandia@tele2.se
(Kjartan Ottarsson, Emmeli Lindholm)
18. **Björkelyckans Islandshästar** (Orust)
Alternativ Medicinsk Behandling
Tel nr. 0304-230 30 (Ingegärd & Sture)
www.bjorkelyckan.se
info@bjorkelyckan.se
19. **Fässberga gård** (Anneberg)
Privatstall, inackordering, kurser.
Tel. 0300- 383 83 (Petra Tomasson)
20. **Björmannehög** (Onsala)
Privatstall, inackorderingar, kurser
och lektioner.
Tel. 0300-624 97 (Josefine Sjöstrand)



Isabelle Mellström

Född på Varbergs BB 1986.

Bor i villa tillsammans med mamsen och papsen plus två envisa strävårstaxar i Onsala.

Studerar 2:a året på samhällsvetenskaplig linje vid Aranäsgymnasiet i Kungsbacka. Men fråga mig inte vad jag skall bli för det vet jag inte än, man får ta problemen som dom kommer!!

Jag började rida vid fyra års ålder på ridskola i Mariedal. Men red vet jag inte om jag gjorde, det var väl snarare mamas hästintresse som gjorde att jag var tvungen att skumpa runt med en alldeles för stor hjälm på huvudet minst en gång i

veckan. Vad gjorde man inte som fyra-åring om man fick en glass efteråt!! Till och med två om man hade trillat av.

Första kontakten med islandshäst. Efter flera incidenter med storhäst och orden - *Jag skall aldrig mer rida* - blev jag övertalad att följa med ett par kompisar på en långritt på Skårs Gärd och där blev jag upp över öronen förälskad i en liten rufsig sak vid namn Nétt. Det var anledningen till att jag började på ridskola hos Nathalie/Gneisti Islandshästar där jag tillbringade många roliga timmar både på hästryggen och bredvid. Började även på ridskola hos LS Islandshästar. Där fick jag prova många olika hästar vilket i sin tur ledde till att en egen islandshäst stod



högst upp på önskelistan. Men det var inte vilken häst som helst jag önskade utan det skulle vara ett sto med först och främst en fin färg, hon skulle vara snäll och ha fina ögon. Glömde visserligen att skriva att den skulle kunna tölta men Olil Amble som hittade henne för mig tyckte väl det var självklart att en islandshäst ska kunna tölta så det kunde hon. Efter lång väntan fick jag äntligen åka till Island och provrida henne hos Olil. Provrida och provrida, jag satt på henne i 20 sekunder i en slags "rodeoshow" som slutade med att Olil fick gräva fram mig ur ett ton snö med kommentaren "det är mye krutt i dama" och det var det nog för jag kände mig som skjuten ur en kanon, men envisa lilla jag var fortfarande säker på att den hästen ville jag ha.

Mina hästar: Min "drömhäst" har jag fortfarande kvar och hon heter Thalia frá Stockseyri och är född 1994. Denna vilda (vilja kallas det visst) "postorderhäst" har med tiden artat sig riktigt bra. 2002 bedömdes hon in i klass 1, visad av Magnús Skúlason, med 8,02 för exteriör och 8,13 för ridegenskaper och som 4-gångsto är ju det helt ok. Men den häst som värmer mest i mitt hjärta och som jag har haft mest glädje av att äga är Moni frá Kolkuósi, en 23-årig svart

vallack som vi gav bort för ett par år sedan. Jag ville att han skulle få en lugn och fin ålderdom i ett varaktigt hem vilket han nu har.

Tävlingsmeriter: Jag kan ju inte påstå att jag slitit ut tävlingsbanorna, men har tävlat några gånger varje år, bl a varit i final ett flertal gånger på nationella tävlingar och uppnått kvalpoäng till SM de två senaste åren och även deltagit. Bästa merit tycker jag nog är 4:a i B-final tölt, SM-2003. Men roligaste tävlingen var nog den första med Thalia då jag vann Djarfur Opens lätt tölt på Anderssons Gård.

Häst mål: Att alltid ha lika kul med hästar som jag har idag.

Bästa hästminne: Oj det finns så många fina minnen men den sommardagen då jag hämtade Thalia i Varbergs hamn, direkt inkommen från Island, var en spännande upplevelse. Kan än idag minnas vad jag kände när containern hissades ner från båten och öppnades. Men den häst som jag trodde skulle vara gul var då smutsigt brunaktig efter flera dygn i en omockad container, det var bara den vita kalluften som avslöjade att hon var min! Så där stod en glad och lycklig 13-åring med sin "bruna" häst....



Tjätige Tirre glappar vidare...

Hej alla mina vänner!

Ni må tro att det har hänt mycket i mitt liv den senaste tiden! Jag vet knappt i vilken ände jag skall börja. Det tråkigast som har hänt mig är att min bästis Stormur har flyttat. Hans matte Johanna kom in i stallen en förmiddag i sällskap med en tvåbent manlig vän vid namn Henrik. Det är hans fel alltihopa! Han stal nämligen både min kompis och mattes kompis och enleverade dem till någon okänd ort. Nåja, Johanna kom alltså till stallet, och hämtade in Stormur från hagen. I stallet klädde hon på honom alla sådana där transportårkkläder. Jag blev lite fundersam, för min matte satte bara på mig sadlen. Jag fick inte riktigt ihop det, jag brukar ju alltid åka tillsammans med Stormur i de där stora lådorna. Jag stod där och funderade som bäst när Johanna kom ledandes Stormur och skulle gå föbi mig för att komma ut. Stopp sa jag till Stormur, vart skall du? Jag åker nu kompis, sa Stormur. Utan mig? sa jag. Då blåste han mig lite i näsborren och sa hejdå. Men för att jag inte skulle sakna honom alltför mycket bet han mig lite i nosen innan han gick ut! Sedan dess har jag inte sett honom. Istället har jag tröstat mig lite med de andra killarna i hagen, det får ju gå det med.

Häromdagen hände något ännu märkligare. Jag fick nämligen helt plötsligt en lillasyster! Hon heter Dád och är ett år yngre än jag. Hon har snott mitt bästa jobb, nämligen att bära runt på lillmatte Malin. Hon skall tydligen vara Malins häst, sägs det. Jag håller henne kort, för jag tycker inte att man kommer och tar min lillmatte på det sättet. Hon skall tydligen "skolas in" här hos oss. Och vem blir lidande för det, tror ni? Just det, undertecknad.

Första dagen hon var här fick jag och Dokka stå inne i stallet hela dagen för att hålla henne sällskap. Absolut döträkigt! Nästa dag tänkte både jag och Dokka samma tanke - inte en dag till! Dokkas matte Ulrika kom för att släppa ut oss. Alla fick gå ut utom vi! Till slut var det bara jag, Dokka och Dád kvar. Då äntligen blev det vår tur. Jag och Dokka kastade oss ut för att inte någon skulle hinna fånga in oss igen. Men lite snopna blev vi när vi kom ut, för alla de andra hästarna var i en ny grushage nedanför stallet, och jag och Dokka skulle gå i den gamla med Dád. Lite sur var jag, så jag roade mig med att mota bort Dád från maten, vattnet och Dokka. Kom inte här och kom, tänkte jag! Lite jobbigt var det, men jag hann äta rätt mycket ändå. Nästa dag fick farbror Blesi vara med i vårt lilla gäng. Han var snäll och pratade lite med Dád, så jag och Dokka kunde äta ifred. Och så kon stormatte och lillmatte och lillhusse och hoppade runt Dád sådana där klickande lådor. Ett himla fjäsk!

Nästa dag igen kom han den där Marcus och sabbade dagen för mig. Jag startade dagen med att försöka klättra ut ur boxen, eftersom människorna som vanligt inte släppte ut mig först. Sedan var det hårt arbete i paddocken. Efter det fick jag gå på promenad med Dád och farbror Blesi, trots att jag egentligen förtjänade att vila eftersom jag hade jobbat så hårt! Och jisses vilket tempo den där tjejen håller! Jag hängde ju knappt med alltså. Farbror Blesi gick det bättre för, men så hade han ju inte en hel lektion i benen heller!

Trött och utkörd kom jag tillbaka till stallet. Vi fick på oss en massa täcken och så skulle vi ut i hagen igen. När jag stod

inne i stallet hörde jag att Ingvar och Christian höll på med något utanför. Det lät lite farligt, så jag gnäggade lite varnande åt Dåd som fick gå ut först. Den korkade tjejen gick bara rätt ut till maten, utan att inse vilken fara hon var i. Men det undgick inte mig i allafall! Utanför stalldörren stod de och mekade med en livsfarlig anordning i aluminium, antagligen en slags hästfälla (grind kallar människorna den). Det bankade och surrade om dem som vanligt. Jag hamnade i en verkligt svår situation, för om jag ville ha lunch (och det ville jag) så var jag tvungen att passera dem. På krumma ben samlade jag allt mitt mod, och kastade mig i ett pantersprång förbi dem och ut i hagen!



Puh, det gick bra den gången också!

Nu skall jag berätta något helt annat. Jag har nämligen uppäckt att Dokka, eller om det är hennes matte Ulrika, har något otalt med vädergudarna. Ofta när de skall ut på promenad så blir det dåligt väder. Och är det inte dåligt så blir det snabbt det när de går ut! Men ibland kan man dra lite nytta av det. Före jul hade mattarna och hussarna ett sådant där öppet hus igen. Eller öppet stall borde det heta. Tro inte att de släpper in någon i sitt eget bo, nej det är hos oss i stallet alla kommer in! Rätt bra i och för sig, för man kan få äta en massa pepparkakor om man har tur. Min kompis Stormur, som fortfarande bodde kvar då, fick i sig en hel clementin med

skal och allt! Det trodde nog inte Christian när han höll fram den till honom...

Men Stormur var väldigt sugen just då, eftersom hans box var alldeles bredvid gottbordet där glöggen och pepparkakorna stod. Pyntat och grannt var det i stallet, och farbror Blesi hade dagen till ära fått en ny totemössa på huvudet. Jag fnissade

lite åt honom, men det skulle jag inte ha gjort. För rätt som det var satte mattarna mössan på mig i stället och klickade lite med en såndär svart låda framför ansiktet! Iallafall, det var ju det här med väder jag skulle berätta om. Mattarna hade hittat på en "jätterolig" stafett som skulle gå av stapeln i paddocken. Som vanligt kan de inte göra något själva,

utan vi var några stackare som skulle lubba runt där igen. Innan huset blev öppet skulle Ulrika longera Dokka lite, hade hon tänkt. Då började det plötsligt blåsa halv storm och regna på tvären! En sådan himla tur! För då vågade nämlig ine mattarna ha någon stafett, så vi slapp allihopa! Tack för det Dokka!

Nej hörrni, nu skall jag gå och passa lite på Dåd igen så att hon inte tror att hon kan slappna av alltför mycket här i sitt nya hem!

*Hälsningar från
storebrorsan Tirre*



Även tama hästar kan bli vilda.

En olycka händer så lätt när hästen av någon anledning klickar till eller blir uppspelt. Den blir handgriplig (hovgriplig om du så vill) och du eller någon annan kan lätt komma till skada.

Agria Incident är en unik försäkring som täcker alla personskador som en häst orsakar. Den ingår som standard i alla Agrias hästförsäkringar. Ett bra mervärde om vi får säga det själva.

Sänt som gör dåliga dagar mindre dåliga.

AGRIA INCIDENT – INGÅR I EN RIKTIG HÄSTFÖRSÄKRING

AGRIA
HÄSTFÖRSÄKRING

Kontakta Carina Sarwe 035-326 31, Pernilla Ovanmo 035-640 28, Anita Olsson 035-420 08, Agneta Nilsson 0366-421 14, Helene Larsson 0360-360 46, Christina Sander 0340-67 44 48 eller Marina Kwarnmark 0300-54 15 03

• • • NYAMEDLEMMAR • • •

Välkomna till Djarfur:

Cecilia Olsson, Billdal (S) • Christina Olsson, Billdal (M) • Lena Hedlund, Kungsbacka (S) • Anna Sköld, Göteborg (S) • Ingrid Andreasson, Göteborg (Fs) • Jonas Lundberg, Billdal (Fs) • Cecilia Björklund, Göteborg (St) • Alfred Sporrstätter, Torup (M) • Kenth Åkerman, Kungsbacka (St) • Joakim Andersson, Lindome (M) • Charlotte Gustafsson, Källered (St) • Kathrine Lindblom, Falkenberg (S) • Maija Hahlin, Billdal (S) • Ida Victorsson, Frillesås (S) • Sara Nilsson, Lindome (J)

• • • DJARFURSHOPEN • • •

Broderade Djarfur-logotyper	60:-
Guldbrodyr på vit, blå, vinröd eller svart botten	
Djarfur-strumpor	45:-
Gråa med vinröda detaljer, Stl dam, herr & barn	
Isskrapa	10:-
Mugg , klubbgrön alt. vinröd med vitt tryck.	50:-
Klubbdekal , (ca 10 x 10 cm)	5:-
Dekal , (ca 10 x 40 cm) ISLANDSHÄSTEN - Vikingahästen	25:-
Skjorta , eucalyptus med vinrött tryck	300:-
T-shirt , (Varfur Djarfur...) vit	60:-
T-shirt barn , (Varfur Djarfur...) vit	50:-



Fina logobrodyrer i 4 olika färger. Snyggt på kavajen, schabraket, jackan etc.

Försäljningsställen: Stall Klevisvik, Skogsgårde Islandshästar, Biskoptorps Islandshästar; Haborg Gårdsbutik nytt

• • • ANSLAGSTAVLAN • • •

Djarfurmedlemmar annonserar gratis på denna sidan

Familjehäst till salu.

Lulli frå Dalvik. 14 år, fux valack. Fyrgångare med bra gångarter. Stabil och lugn. En genomsnäll häst, som kan ridas av alla. Tycker om att ridas i skogen och att hoppa. Tränat regelbundet för instruktör. Har sommar-eksem, men mår bra med eksemtäcke och microbalans. Lulli står i Lindome. Pris 37 000:- viss utrustning kan medfölja. Monika Sunebring tel. 0709-16 24 47 mail: Dan.Sunebring@swipnet.se

Blandrasvalpar!

Mycket trevliga föräldrar (bägge kan ses). Lev.klara från v.10. Måste ses!

Pris 3.000 kr.

Ring för mer info!

Tina & Flemming Hansen
0340-383 13 (kvällstid)

Trevligt skäcksto f-00.

Tyskfödd e: 1:a klass hingst
ee: Hervar. Stor & långbent med
mycket tölt & pass. Markarbetad
och sutten på, mkt positiv och
trevlig att hantera.

Anna Åström, 0300-542023,
0707-793230

Sadlar säljes:

Wintec 500 Dressyr – syntetsadel med utbytbart koppjärn för olika bomvidder, ett medium och ett extra vid medföljer. 17,5". Pris: 3.000:-

Wintec 500 Dre CAIR – samma som ovan men med luftbossor. Pris: 4.000:-.

Ulrica Sporrsäter 0346-610 14

Stallplats för islandshäst på Fässberga gård mellan Lindome och Anneberg.

Vi har egen paddock, skog och mark och nära till manege. Intresserad?

Ring 0300- 383 83, Petra



Vackert sto till salu

Årveig frá Dalbæ, f.'90
Okomplicerad och samarbetsvillig läromästare med rena och bra gångarter. Tävlad i såväl femgång som hoppning. Lämplig ungdoms- och juniorhäst. Bra vilja och *utomordentligt lynne*. En häst att träna, tävla och ha kul med!
Lindrig eksem.

Ring för mer info! Eva Lind 0300-380 44, eva.lind.hem@telia.com

• • • KALENDARiUM2004 • • •

MARS

- 20 mars Vaengur Trec (brukstävling), Kättered, Lindome
20 mars Avels- & saluhästshow, Sävebanan, Göteborg
20-21 mars Grundkurs i Avel, arr. Gauti, Berghultsskolan i Floda
27-28 mars Kappi Vår, Sävebanan, Göteborg

APRIL

- 3-4 april Landi Vår, Sävebanan, Göteborg
9 april Stigandi påsktölt, Östad säteri, Alingsås
17 april **Ridkurs för ungdomar**, stall Bräcke
24 april Vaengur KM, Anderssons Gård, Fjärås
24 april **Massagekurs**, stall Dugatorp
24-25 april Gauti ungdom, Östad säteri, Alingsås
30 april-2 maj VSM, Sävebanan, Göteborg

MAJ

- 8-9 maj **Djarfur Open**, stall Bräcke, Gällinge
20 maj **Vårritt & fest**, stall Klevsvik
21-23 maj Sydsvenska Mästerskapen, Margaretehof, Everöd
23 maj Vaengur barn, Anderssons Gård, Fjärås

JULI

- 10-11 juli Lag-SM för ungdomar, Sävebanan, Göteborg
15-18 juli SM, Sävebanan, Göteborg
17-24 juli FEIF Youth Cup, Oosterhuizen, Holland
28 juni-4juli Landsmót, Hella, Island

Kalendariet uppdateras i varje nummer.

Deadline nästa nummer 9 maj